

Word jij vrijwilliger bij ons?



Hospice
De Luwte
Een huis voor iedereen

“Respectvolle zorg voor mensen in de laatste fase van hun leven. In ons Hospice, bij iemand thuis of in een (zorg)instelling”.

Soest, Baarn en omstreken



Word vrijwilliger bij De Luwte Hospice & Thuis

In Hospice De Luwte zijn mensen met een korte levensverwachting te gast. Mensen in de laatste fase van hun leven die, om verschillende redenen, niet thuis kunnen blijven om te overlijden. Iedereen is welkom in ons Hospice. We respecteren ieders achtergrond en volgen onze gasten en naasten in hun wensen en behoeften.

Wanneer mensen thuisblijven, kunnen wij vanuit De Luwte Hospice & Thuis mantelzorgers helpen met vrijwilligers die bij de mensen thuis ondersteuning bieden.

Ons Hospice kan niet zonder de inzet van vrijwilligers. Daarom zijn we continu op zoek naar nieuwe collega's. Want De Luwte Hospice & Thuis draait op vrijwilligers die klaar willen staan voor de gasten en hun naasten!

Samen de schouders eronder

Vrijwilliger zijn bij De Luwte Hospice & Thuis houdt in dat je je tijd geeft in de vorm van zorg en warmte aan onze gasten. Je kunt rekenen op professionele begeleiding en ondersteuning. Je volgt cursussen en workshops die jou ondersteunen in de zorg voor onze gasten.

We bieden zinvol vrijwilligerswerk in een fijne en collegiale sfeer. In ons Hospice en bij de mensen thuis kun je als vrijwilliger écht het verschil maken... ook jij kan dat!



**Frans: “Het is soms hollen of stilstaan.
Plezier, hard werken en goede gesprekken
met collega’s, gasten en hun naasten
gaan hand in hand”.**

Een aantal uitgangspunten als je bij ons vrijwilliger bent:

- In een dienst werk je altijd samen met een andere vrijwilliger.
- Je wordt goed begeleid met (opfris)cursussen.
- Je bent vrij om te bepalen wanneer je werkt en roostert zelf online je diensten en vakanties in.
- Je werkt gemiddeld 20 uur per maand in vijf diensten van vier uur.
- Je kunt goed luisteren en hebt een groot inlevingsvermogen.
- Je kunt ook starten als gastvrouw/gastheer of kookvrijwilliger.



Wil jij ons team komen versterken of wil je meer informatie?

Stuur dan een mail met jouw contactgegevens naar info@deluwte.nl zodat wij contact met jou op kunnen nemen.

*Evelien: "Bij het overlijden van mijn ouders
ervaarde ik hoe fijn het is als er mensen op
de achtergrond aanwezig zijn met aandacht
voor de familieleden; nu doe ik dit zelf".*



Hospice
De Luwte
Een huis voor iedereen

De Luwte Hospice & Thuis
Julianalaan 88
3761 DH Soest
035 - 603 94 50
www.deluwte.nl